

## Vergil's Aeneid (VI. 450-476): Dido in the Underworld

---

450 Inter quās Phoenissa recēns a vulnere Dīdō  
451 errābat silvā in magnā; quam Trōius hērōs  
452 ut prīmū iūxtā stetit adgnōvitque per umbrās  
453 obscūram, quālem prīmō quī surgere mēnse  
454 aut videt, aut vīdisse putat per nūbila lūnam,  
455 dēmīsit lacrimās dulcīque adfātus amōre est:  
456 "Infēlīx Dīdō, vērus mihi nūntius ergō  
457 vēnerat exstinctam, ferrōque extrēma secūtam?  
458 Fūneris heu tibi causa fuī? Per sīdera iūrō,  
459 per superōs et sī qua fidēs tellūre sub īmā est,  
460 invītus, rēgīna, tuō dē lītore cessī.  
461 Sed mē iussa deum, quae nunc hās īre per umbrās,  
462 per loca senta sitū cōgunt noctemque profundam,  
463 imperiīs ēgēre suīs; nec crēdere quīvī  
464 hunc tantum tibi mē discessū ferre dolōrem.  
465 Siste gradum, tēque aspectū nē subtrahe nostrō.  
466 Quem fugis? Extrēmum fatō quod tē adloquor, hoc est."  
467 Talibus Aenēās ārdentem et torva tuentem  
468 lēnībat dictīs animum lacrimāsque ciēbat.  
469 Illa solō fixōs oculōs āversa tenēbat,  
470 nec magis inceptō vultum sermōne movētur,  
471 quam sī dūra silex aut stet Marpēsia cautēs.  
472 Tandem corripuit sēsē, atque inimīca refūgit  
473 in nemus umbriferum, coniūnx ubi prīstinus illī  
474 respondet cūrīs aequatque Sychaeus amōrem.  
475 Nec minus Aenēās, cāsū concussus inīquō  
476 prōsequitur lacrimīs longē et miserātur euntem.